

## Toon Zijn eer aan de volken en vertel iedereen van Zijn wonderen!

Want de Heer is Groot! 1 Kronieken 16



Beste allemaal,

Er is veel om onze trouwe God voor te danken! Ook zijn er een aantal punten waar we jullie willen vragen om voor te bidden. We werden vanmorgen opgeschrikt door het nieuws van de aanslag in Utrecht, we bidden voor de slachtoffers, hulpverleners en bidden God om Zijn ontferming.

Vorige week zaterdag hadden we een prachtige familiebijeenkomst op het centrum waar 6 van onze ex-gasten hun certificaat kregen na afronding van hun behandeling. Het is een moment waar heel veel emotie loskomt. Herinnering aan de jaren van verdriet, strijd, moeite en daarbij de blijdschap van het moment. Gezinnen die weer verenigt zijn! **Alle eer en dank aan onze God!**

**Prijst God!** Onlangs (na het ochtendgebed) werd Danielle geprikt door een giftige spin. Terwijl Wim de spin doodmaakte en Dick hem nog eens extra doodmaakte begon Anita voor Danielle te bidden en stopte de werking van het gif in haar hand. Na een uur voelde ze niets meer!!

De voorbereidingen zijn begonnen van een cursus meubelmaker. De meubelmakerij wordt heringericht en krijgt een nieuwe vloer, dank voor de donatie vanuit Nederland. Deze cursus kunnen we aanbieden voor 30 mensen om zo te werken aan inkomstenverbetering. We danken voor deze mogelijkheid en we vragen jullie **mee te bidden** dat we met deze cursus de juiste mensen mogen bereiken.

Danielle en Anita zijn gestart met kinderwerk tijdens de wekelijkse familiebezoek momenten. Ze hopen zo de kinderen te bereiken met de Liefde van Jezus en een vertrouwensrelatie met de kinderen (die vaak beschadigd zijn door de thuissituatie) op te bouwen. Bid je mee voor **openingen en herstel** voor deze kinderharten.

De wekelijkse ontmoetingen met de straatbewoners zijn soms heftig, soms mooi, vaak confronterend hoe jong sommigen zijn. We troffen onlangs een jongen van pas 19 jaar aan. Bid voor doorbraken tijdens de gebedsmomenten met en voor deze mensen op straat. Dat ze de Liefde en redding van Jezus mogen leren kennen. En bid voor bescherming, moed en kracht voor ons.



Als laatste willen we danken voor de ouders van Anita, 20 maart mochten ze hun **50 jarig huwelijksjubileum vieren!** We zijn dankbaar en verheugen ons op het feest wat we in mei met hen hopen mee te vieren!

Dank jullie wel voor je gebed en Gods zegen voor u en jou!

Lieve groet van Dick & Anita