

Gebedsbrief 7

Dick & Anita in Brazilië

Ik ben het licht der wereld: die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

Johannes 18 vers 12

Beste allemaal,

Zo aan het einde van het jaar kijken ook wij wat achterom, maar ook vooruit, naar datgene wat God al in Zijn wijsheid heeft bedacht. We zijn enorm dankbaar wat God aan zegen heeft gegeven. We willen Hem in deze gebedsbrief alle Eer geven.

We danken onze God voor:

- De mannen die God mochten leren kennen als een liefhebbende en vergevende Vader. Dat er relaties hersteld werden, dat mannen in hun autoriteit mochten leren staan voor hun vrouw en kinderen.
- Dat wij mochten leren intergreren, dat we aan het ritme en het leven hier in Brazilië konden wennen.
- Dank God dat we een kerk en gemeente vonden wat aansluit bij onze behoeften, dat we gevoed en opgebouwd worden.
- Dank God voor alle support vanuit onze trouwe achterban in Nederland. Dat er voor het werk en ons gebeden wordt, en dat er voldoende financiën zijn.
- Dank God voor ons thuisfrontteam, voor hun trouw, hun inzet en hun enthousiasme! En het organiseren van acties.
- Dank God voor de verbondenheid en betrokkenheid tussen de thuisgemeenten Bethelkerk en de Fontein. Dank hierbij ook voor de gebeden vanuit de kleinere huiskringen, en de mooie actie van de kinderclub.
- Voor financiële steun vanuit de Braziliaanse overheid voor het werk van Agua viva, het was soms erg spannend of het op tijd zou komen, maar God gaf en voorzag!
- Dank voor de inzet van het team van Agua viva om de mannen te begeleiden in hun proces van redding en herstel.
- Dank voor alle mooie contacten die we mochten opbouwen. Dank ook voor alle mooie gezinnen en de families van de mannen van het centrum.
- Er gingen ook deuren dicht, maar God deed meer deuren open, dank Hem voor deze open deuren en (nieuwe) mogelijkheden.
- Dank Jezus dat Hij op de aarde kwam voor ons mensen, dat Hij mens wilde zijn opdat wij redding, herstel en bevrijding mogen ontvangen. Dank voor het Licht van redding in de duisternis!

We willen graag besluiten met enkele fotos die spreken van hoop, herstel en Liefde, Liefde van Jezus die naar deze wereld kwam om mensen die in duisternis wandelen naar het Licht te brengen, hun vrijheid in Christus te geven. En dat is ons gebed en verlangen ook in het nieuwe jaar. Gods liefde houdt niet op, het levende water (Agua viva) dat verder mag stromen ook in 2019 voor ons allemaal. Liefdevolle groet, Dick & Anita

Foto's van de afgelopen familie momenten en een mooi moment samen met de mannen als kerstkoor tijdens de kerkdienst.





Een filmpje van het Agua Viva kerstkoor staat op onze facebookpagina

