

# DICK & ANITA

B R A Z I L I Ë

NIEUWSBRIEF 2- september 2018

De zomer loopt alweer ten einde voor jullie in Nederland. We hopen dat jullie hebben kunnen genieten van het warme weer, al was het soms extreem warm hoorden we. In ieder geval hebben jullie wat van het klimaat van hier kunnen proeven, ook hier regent het al maanden niet en is het buitengewoon droog. De wintermaanden liggen bijna achter ons en we maken ons op voor de zomermaanden. Een periode van warm, vaak benauwd weer en veel regen! En temperaturen die vaak oplopen tegen of boven de 40 graden. We hebben genoten van de afgelopen maanden. Er hebben zich mooie ontwikkelingen voorgedaan en nieuwe mogelijkheden hebben zich gevormd waar we jullie in deze nieuwsbrief graag wat meer van willen vertellen.



Het is bijna niet voor te stellen dat we hier alweer een half jaar zijn. We zijn dankbaar dat we hier zijn, niet altijd even makkelijk maar we voelen ons gedragen en Vader is bij ons. Uitdagingen, vreugde, heimwee, mooie mensen, omgaan met teleurstelling, het wisselt elkaar soms in rap tempo af. Naast onze dagelijkse werkzaamheden kunnen we ook tijd vrij maken om het huis waar we wonen op te knappen. Zo is het dak wat veel lekkage gaf inmiddels gerepareerd en klaar voor het regenseizoen. Ook rondom het huis konden we samen met een lokale metselaar een verhard pad en een zitterrasje maken. En, van de week hebben we een echte palmboom in de tuin geplant...

dat we die nog eens in onze tuin zouden krijgen! We zijn dankbaar dat we een fijn thuis hebben waar we van mogen genieten.

## VERKIEZINGEN

Op 7 oktober zullen er verkiezingen zijn voor een nieuwe president. Het zal jullie waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat een paar weken geleden een aanslag is gepleegd op een van de presidentskandidaten. Deze politicus maakt met 22 procent van de peilingen een grote kans op het presidentschap. Hij heeft echter extreem rechtse ideeën en plannen. Begin dit jaar is er een raadslid in Rio de Janeiro vermoord. Brazilië 's populairste politicus zit een gevangenisstraf uit van 12 jaar wegens corruptie. De campagne loopt uiterst chaotisch en het volk is verdeeld. Graag jullie gebed voor een goede en rechtvaardige leider voor het land Brazilië. Iemand die de Liefde van de Vader kent en Hem aanroept. Dat God alle ruimte krijgt in dit land en mensenharten vult met liefde voor God en de naaste!

## KIPPEN EN KUIKENS

~ Dick~ Op het centrum voor verslavingszorg bieden we de mannen tijdens hun behandeling labotherapie aan. Een aantal uur per dag met verschillende activiteiten zoals onderhoud van de groentetuin, verzorgen van de varkens, meewerken in de keuken, schoonmaken van ruimtes en wassen van kleding. Zoals ik al in de vorige nieuwsbrief schreef is het kippenproject er één van. Het blijft mooi en een vertederend gezicht wanneer er nieuwe ééndagskuikens arriveren. De kuikens die dan door een stoere getatoeëerde jongen voorzichtig één voor één in het hok gezet worden en die daarna met veel liefde en zorg door hem worden verzorgd. Water en voer maar ook de temperatuur is enorm belangrijk, signaleren van zwakke dieren, het hoort er allemaal bij. Een proces voor de mannen van het opnieuw nemen van verantwoordelijkheid.

Met enige veranderingen in het kippenhok, het verbeteren van het voersysteem en het hygiënisch leren werken zijn we nu in staat om biologisch kippenvlees te produceren die tegelijk een stuk rendement oplevert voor het verslavingscentrum. Ik hoorde pas het volgende citaat: *“er is geen betere therapie dan kippen houden”*...ik sluit me hier volledig bij aan!



## KATOEN EN KLEEDJES

~Anita~ De afgelopen maanden heb ik mooie mensen leren kennen en geniet ervan bij hen op bezoek te gaan. Zo heb ik een prachtig ouder echtpaar leren kennen, ze leven in een klein sober huisje met een paar kipjes op het stukje grond wat achter hun huis ligt. Ze leven van een klein pensioen wat niet toereikend is om in hun levensbehoeften te voorzien. Dit is het beeld van bijna elke oudere. Om wat extra inkomsten te hebben besteden ze een paar uur per dag aan het knippen van stroken katoen. Deze stroken verkopen ze dan weer door aan mensen in een naburig dorp waar vloerkleden van worden gemaakt. Ondanks het harde bestaan en het harde werken is dit echtpaar zichtbaar tevreden en stralen ze! Tijdens een bezoek aan hen neem ik vaak iets simpels mee aan fruit of koekjes waar ze erg dankbaar voor zijn. Ik geniet iedere keer weer van een bezoek aan hun en de laatste keer noemde Fatima mij haar vriendin en dat is geheel wederzijds! Het is heerlijk om de liefde van Vader te laten zien en te ontvangen.

Op het centrum geniet ik van het programma waarin ik in verschillende activiteiten mee help. Danielle en ik zijn verantwoordelijk voor de creatieve therapie. De afgelopen weken hebben de mannen prachtige werken gemaakt. Een activiteit die even een moment van rust geeft.

Veel van de mannen hebben deze mogelijkheden nooit gehad, zelfs een tekening maken of kleuren hebben ze nooit in hun kinderjaren kunnen doen.



Van de mannen uit kwam bij mij de vraag te liggen naar het leren van de Engelse taal. Geweldig als de mannen zelf met een initiatief komen! Ik hoefde hier niet lang over na te denken, en zo is het gebeurd dat ik nu voor het schoolbord mag staan om een enthousiast groepje van 5 mannen Engelse les te geven. Ze zijn super gemotiveerd! Een van de mannen heeft afgelopen week een liefdesbrief in het Engels naar zijn vrouw gestuurd met natuurlijk de woorden "I love you". Zijn vrouw sprak ik tijdens het familiemoment en ze is erg trots op haar man.

## PROJECT MET NIEUWE KANSEN



Eind augustus hadden we bezoek van een jonge ondernemer Vincent. Hij is ruim een week samen met zijn dochter bij ons in huis te gast geweest. Het was gezellig en heerlijk om van Nederlandse vrienden te genieten.

Samen met Wim en Vincent zijn we aan het kijken of we hier in Brazilië een ergonomische-laptoptas van echt leer kunnen produceren. Op een bijzondere manier hebben we een bedrijf in een naburig dorp kunnen vinden die partner wil zijn in dit op te zetten project.

Het eerste model is inmiddels door dit bedrijf gemaakt en we zijn zeer tevreden met het eerste resultaat! We zijn nu samen met Vincent met de verbeterpunten aan het werk en binnenkort zal het tweede proefmodel gemaakt worden. Het is een bedrijf met een groot sociaal hart, dit zie je terug in de mensen die hier de mogelijkheid krijgen om er te werken. Ons verlangen is dat we met dit project meer mensen de kans kunnen geven om een vak te leren en/of werk te krijgen. Het was een erg mooie en gezegende tijd. Het is fijn als je mee wilt bidden voor verdere mogelijkheden en open deuren.

### UIT HET WOESTE WATER

Van de week mochten we een nieuwe gast welkom heten op het centrum van verslavingszorg van Água Viva. Zijn naam is Carlos. Hij komt uit een warm fijn gezin, ouders die van hem houden en hem tot op de dag van vandaag in alles ondersteunen en willen helpen. Zijn moeder heeft 17 jaar geleden een operatie gehad, tijdens de operatie kreeg zij een hersenbloeding. Sindsdien heeft ze veel pijn, kan slecht lopen en niet meer spreken. Haar man zorgt in alle opzichten voor zijn vrouw. Op een gegeven moment is Carlos het huis uit gegaan en verhuisd naar Rio de Janeiro omdat er in het dorp waar hij opgroeide weinig mogelijkheden voor hem waren. Daar is hij in aanraking gekomen met drugs en alcohol. Zijn verdere verhaal is op zich niet uniek ten opzichte van de vele miljoenen verslaafden hier in Brazilië. Wat ons zo raakt aan Carlos is dat hij met een ernstige erfelijke nierziekte is geboren en 3 keer per week aan de dialyse ligt. En toch blijft de "vijand" alcohol zo trekken, zijn nieren zijn hierdoor verslechterd. En toch...is er ook voor deze jonge knul een nieuwe kans, redding mogelijk! Van de week las ik een tekst uit psalm 18: *"Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast en trok mij op uit de woeste wateren"* Ik moest daar aan denken toen ik Carlos voor het eerst ontmoette.

Dat er redding is, vanuit het woeste water waar Carlos vandaan komt is God het die hem ziet, Hem op het oog heeft! Água Viva betekent *levend water!* Het levende water dat alleen in Jezus te vinden is. Het was voor het team een uitdaging hoe organisatorisch alles rond te krijgen voor zijn opname, vanwege de extra zorg en de 3 x per week begeleiding naar het ziekenhuis. Het team heeft alles op alles gezet en Carlos krijgt een nieuwe kans!



Voor jullie allemaal een liefdevolle groet,

*Dick en Anita*

### BERICHT VAN HET THUISFRONTTEAM

Ook in deze nieuwsbrief weer een berichtje van het TFT. Wij zijn dankbaar voor de positieve berichten die wij van Dick en Anita horen. Wij merken dat zij meer en meer zich beginnen thuis te voelen in het werk wat zij mogen doen. Er zijn veel mooie ontwikkelingen. Als Thuisfrontteam willen wij graag functioneren als brug tussen Dick en Anita en de gemeenten die hun werk steunen. Wanneer u vragen heeft over het werk in Brazilië, aarzel dan niet een TFT lid aan te spreken! In de komende maanden gaat u het nodige van ons horen. Er staan al een aantal zaken op stapel.

- Op 16 oktober wordt er in de Bethelkerk een gebedsavond georganiseerd voor de uitgezonden gemeenteleden.
- Op zaterdag 24 november is er een optreden van de Musicalgroep RIVKA uit Barneveld met de musical 'Ken je mij?' over het leven van Job.

De avond wordt gehouden in de Fontein in Nijkerk en begint om 20.00 uur. Informatie over kaartverkoop volgt binnenkort!

- In de Fontein wordt een speculaasvlaaienactie gehouden. En later dit jaar in de Bethelkerk een boterstaven actie. Beiden staan gepland kort voor Sinterklaas. In de Bethelkerk geldt deze actie voor gemeenteleden, maar óók voor bedrijven. De opbrengst van de verkochte boterstaven is voor 50% voor Arnaud en Dorine die eveneens vanuit de Bethelkerk uitgezonden zijn. Naast acties blijven ook giften en structurele bijdragen belangrijk. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u het rekeningnummer en de contactgegevens!



Activiteiten zijn belangrijk, maar gebed blijft de voornaamste motor achter het werk. Iemand schreef 'De geschiedenis van de zending is de geschiedenis van verhoorde gebeden'. Daarom willen wij u vragen te blijven bidden voor het werk van Dick en Anita in Brazilië!

Hartelijke groet namens het Thuisfrontteam.



#### Missie

We mogen ons inzetten bij de Braziliaanse organisatie Agua Viva en hebben daarin een gezamenlijke missie. We willen Gods liefde uit delen aan de meest kwetsbare mensen in Brazilië. Door hun fysieke, emotionele en geestelijke aandacht, hoop en perspectief te geven!

#### CONTACT

Dick en Anita van Voorst  
Rua Eurico Dutra 260, Bairro Alto de Fatima  
Cep: 36335-000 Ritapolis – MG, Brasil

#### Financiële ondersteuning:

t.n.v. stichting Geef mij Leven te Lunteren,  
Triodosbank: NL 63 TRIO 0197 6727 79  
O.v.v: Gift levensonderhoud Dick en Anita  
( Giften zijn aftrekbaar van de belasting )

[www.volgdickenanita.org](http://www.volgdickenanita.org) (blog berichten)

[info@geefmijleven.nl](mailto:info@geefmijleven.nl)

#### DRUKWERK

**DRUKKERIJ**  
**VAN EDEN**  
[www.vanedendruk.nl](http://www.vanedendruk.nl)

Telefoonweg 68  
6713 AL Ede  
Tel. 0318- 650 250  
[info@vanedendruk.nl](mailto:info@vanedendruk.nl)  
[www.vanedendruk.nl](http://www.vanedendruk.nl)