

## Gebedsbrief 6

## Dick & Anita in Brazilië

Beste allemaal,

Allereerst willen wij jullie bedanken voor jullie gebeden! De afgelopen tijd heeft God wonderlijke dingen gedaan en hebben wij Zijn trouw van dichtbij ervaren. In de vorige gebedsbrief hebben we voorbede gevraagd voor verschillende dingen, en God verhoorde op wonderlijke wijze!

God is een God van verrassingen en onverwachte mogelijkheden. Een jonge en gedreven ondernemer uit Nederland is bij ons op bezoek geweest, hij heeft een groot sociaal hart, ook Christen en samen zien we mogelijkheden tot een nieuw op te zetten project. Dit om de mannen die in de verslavingskliniek opgenomen zijn nieuwe leeromgevingen te bieden. **Graag jullie gebed voor open deuren en een vruchtbare samenwerking.**

En God voorziet!! We hadden zorgen om het uitblijven van de betaling van de overheid. Zo hebben we als team spannende weken gehad omdat de betaling uitbleef...geduld en veel gebed...vertrouwen dat God voorziet! Maar wat kan dat soms lastig zijn. Op het moment dat het water echt tot aan de lippen stond, **was God het die voorzag!** Allereerst door een grote donatie en een week later voorzag God in de betaling!

Dankbaar ook dat er binnen de scholen hier in het dorp mogelijkheden zijn gekomen om over het project te vertellen, en de mannen die getuigen mogen, en dat op openbare scholen. **Bid dat er harten geraakt worden onder de jongeren en de kinderen voor de liefde van Jezus!**



We willen jullie **gebed** vragen voor de mannen van het afkick centrum, het is een **geestelijke strijd** waar de mannen mee te maken hebben. **Alleen Jezus kan hen bevrijden, bid dat de mannen een persoonlijke relatie met Jezus kennen!** Dat ze de stap kunnen zetten om genezing en bevrijding te ontvangen. Om terug te keren in de maatschappij, en het gezin.



Tot slot willen we jullie vragen om voor ons persoonlijk te bidden, we merken dat we het lastig blijven vinden om een goede balans te vinden tussen werk, ontspanning en tijd voor elkaar. En blijf bidden voor geestelijke bescherming. **Dat onze harten zullen branden voor Jezus!**

Een liefdevolle groet van Dick en Anita

contact: [www.volgdickenanita.org](http://www.volgdickenanita.org)  
[dickenanitavanvoorst@hotmail.com](mailto:dickenanitavanvoorst@hotmail.com)

