

**Niet ons, Here, niet ons, geef Uw naam alle eer om uw liefde en Uw trouw. Psalm 115 vs 1**



Beste bidders, een hartelijke groet vanuit Ritapolis! Wat is het bijzonder dat we hier nu zijn. In de achterliggende periode zijn we door Hem rijk gezegend en heeft God in alles voorzien! De woorden uit psalm 138 van Ds Verhoef tijdens de uitzenddienst troffen ons, Heer Uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van Uw handen niet los. Het is Zijn werk die Hij begonnen is ook hier in Brazilië. Iedere dag mogen we ons leven in Zijn handen leggen, wat een genade! Bedankt voor je verbondenheid en gebed!

### Danken

- Voor de uitzenddienst in de Bethel en de Fonteinkerk. We voelen ons gesterkt en gezegend door Zijn woorden die tijdens deze dienst klonken en door de verbondenheid met zovelen die we op deze dag hebben ervaren.
- Voor de voorspoedige reis naar Brazilië en de goede aankomst in ons huis.
- Dat God heeft voorzien in alle financiën die nodig zijn voor de uitzending.
- Dat er een lerares op ons pad kwam om ons nog meer van de Portugese taal te leren.
- Voor de werkzaamheden die we bij Agua viva mogen doen, waar we energie uit halen en waar we enthousiast in zijn.
- Voor de behulpzaamheid en goede contacten met onze collega's, de dorpsbewoners en de kerkgemeente.
- Voor de enthousiaste vrijwilligers Marlies en Lianne die ruim 2 weken bij ons zijn!

### Bidden

- Wijsheid, geduld en fijngevoeligheid om goed om te gaan met het verschil van cultuur en gewoonten van dit land en de mensen.
- Openbaring, liefde, rust en vertrouwen van de Heilige Geest tijdens de wekelijkse bidstond met de vrouwen uit de kerk.

- Het zoeken naar de juiste balans voor ons tussen het werk en investeren in onze relatie met God en elkaar.
- De Braziliaanse overheid is verplicht een grote betaling te doen voor de behandelplekken op het centrum voor verslavingszorg. Ze komen afgelopen maand deze belofte helaas niet na, inmiddels al 6 weken achterstand.
- Afgelopen week troffen we Maxwell, een jonge knul, in de grote stad op straat. Zijn leven is zwaar en uitzichtloos. Bid dat hij de stap gaat zetten om geholpen te worden en Jezus te leren kennen!

Een liefdevolle groet en Gods Zegen, Dick en Anita